

Boek: Als het rode licht uit gaat

Tijdens de Race of the Champions, eind september in Assen, heb ik na 9 jaar afscheid genomen van de wegracesport. De belangrijkste reden hiervoor is dat ik ga studeren. Daar ben je tenslotte nooit te oud (45) voor. Racen en studeren gaat niet goed samen, al is het alleen al dat je van slimmer worden vooral niet sneller wordt.

...en dan ben je gestopt met racen en wat ga je dan doen? Dan ga je een boek publiceren over die 9 jaar racen. Gedurende die periode heb ik al mijn verslagen, uitslagen en statistieken bijgehouden en nu dus verwerkt in een boek, dat een dagboekachtig karakter heeft. Deze keer eens geen boek over de carrière van een meervoudig wereldkampioen, maar over een enthousiasteling die uiteindelijk nog een aantal jaar in de koningsklasse heeft gereden. Het is leuk (tenminste, dat lijkt mij) om te lezen voor iedereen die van motorsport houdt en natuurlijk ook voor mijn voormalige tegenstanders en iedereen die het de afgelopen jaren een beetje gevolgd heeft.

Vanaf vandaag is het boek te koop!



Deze verhalenbundel bevat de impressies van iemand die zijn passie heeft gevonden op een leeftijd, waarop de meeste beoefenaars van de sport al minimaal een jaar of vijf zijn gestopt. Op 37-jarige leeftijd, twee jaar nadat hij zijn eerste motor heeft gekocht, rijdt hij zijn eerste race. In een stationwagen met aanhangwagentje en een gereedschapskist achterin, gaat hij in 2002 naar zijn eerste wedstrijd.

De eerste wedstrijd van wat in de loop der jaren een compleet uit de hand gelopen hobby wordt. Negen seizoenen later rijdt hij zijn laatste wedstrijd in de koningsklasse van het Open Nederlands Kampioenschap, de Dutch Superbikes. De verhalen gaan over de belevenissen en ervaringen van iemand die zonder enige voorkennis, puur voor de lol, gaat racen.

Iwan van der Valk, motor(sport)journalist en ex-tegenstander:
"... ouderwets plezier. Paul racete puur voor zijn plezier, daarover is nooit enige twijfel mogelijk geweest. Nooit heb ik hem kunnen betrappen op overdreven gedoe met te dure motoren, teveel sponsors en teveel biabla... Paul snapte dat het om meer dan alleen de race zelf ging en was waarschijnlijk de man met de meeste vrienden in de paddock."



Als het rode licht uit gaat



De belevenissen van een motorcoureur op leeftijd
Paul Haullussy

Als het rode licht uit gaat - Paul Haullussy